

## Hvordan begyndte Historiens Hus?

Baggrunden for oprettelsen af Historiens Hus er et studiekredsarbejde, der blev iværksat i 1992. Møderne i studiekredsen blev holdt på Omø Skole med deltagelse af en række personer, der satte deres viden om Omøs - og deres egen - historie i spil. I studiekredsen deltog blandt andre Edith Nielsen, Ida Iversen, Gudrun og Einar Storm og lærer ved Omø Skole, Ole Odsgaard. Edith var en aktiv deltager i studiekredsarbejdet, og ved sin død i 1995 testamenterede hun sit husmandshus i Husmandsstræde 13 til den forening, som i 1997 blev til Ø-arkivet Omø. Derfor er der i huset indrettet en lille stue som ”mindestue” for Edith Nielsen. Med oprettelsen af Historiens Hus, Ø-arkivet Omø blev Gudrun og Einar Storm de drivende kræfter bag huset. Einar var husets arkivleder frem til 2017.

## Edith Nielsen

Edith Nielsen blev født den 12. oktober 1911. Hun fik navnet Bodil Edith Johanne Nielsen. Hun blev født som eneste datter af husmand Hans Nielsen og jordemoder Thora Nielsen. Hendes far var født på Omø og moderen på Agersø.

Edith kom - som andre børn på den tid - tidligt med i arbejdet på gården og lærte i en ung alder at tage del i gårdens drift.

I sine sidste skoleår rejste hun ofte til Skælskør for at lære at spille klaver og orgel, og allerede som 14-årig blev hun ansat som organist ved Omø kirke. Som 17-årig blev hun fast ansat.

Hun nåede at være organist ved Omø kirke i 68 år, - en bedrift hun modtog dronningens fortjenstmedalje for.

Edith Nielsen blev gift med landmand Carl Aage Nielsen (“Fyr-Aage”), der var født på Læsø, og som havde haft sin ungdom ved Omø fyr, hvor hans far var fyrpasser.

Edith og Carl Aage fik ingen børn.



Køkkenet i Historiens Hus fortæller om kvindeliv på Edith Niensens tid.